

Lidt om Tusindfryd

I Hylke kommer alle byens børn i børnehave Tusindfryd. Sidst i forrige århundrede blev Tusindfryd bygget, efter et vedholdende pres fra byens borgere, som ville have deres egen børnehave. Personale og borgere er trofaste over for børnehaven, og glæder sig over de mange spændende ting, der sker.

Børnene kommer og går hvert 3. år, men personalet fortsætter. Det betyder en stabil medarbejdergruppe, der føler stort ansvar og ejerskab for Tusindfryd.

Siden oktober 14 har vi været ”slået sammen” med skolen. Lige nu bygger de en ny skole, og den skal hænge sammen med børnehaven. Derfor siger de voksne at min børnehave er blevet en SFO. Jeg synes nu stadig det er en børnehave; men Vibe Grane, som er afdelingsleder kan forklare nærmere om den sag. Der er også en chef mere – hun hedder Jette Hedelund og er skoleinspektør.

Vi elsker sjov og halløj, og er vilde med frisk luft og både smukke og fjollede sange og historier.

Forældrene låner velvilligt deres børn ud en nat eller to, og så tager vi på lejr i sensommeren. Vi medbringer boller, frikadeller, kødsovs og gode ønsker, som forældrene gerne sender med. Fredag eftermiddag henter de deres trætte og beskidte børn og en rodet sæk med vasketøj.

Vores hverdag er lagt i faste rammer, og det synes vi er god trivsel for både børn og voksne. Børnene er inddelt efter alder. De små hedder ”Anemoner” og de store hedder ”Solsikker”. Hvert år opretter vi en skolegruppe først på vinteren, og her møder de kommende skolebørn nogle ekstra udfordringer, som forbereder dem på skolelivet.

Her et eksempel på en typisk børnehavedag for en Anemone:

Kl. 7.15 kommer far og mig til børnehaven. Udenfor er der små lanterner med levende lys. Jeg synes det ser fint ud. Mens vi er ved at hænge overtøjet op på mit rum, kommer Bente ud og siger ”god morgen”. Vi vinker til far, og jeg må stå på Bentes knæ og se ud af vinduet til far. Bagefter skal jeg vaske hænder, inden jeg skal ind til min havregrød eller måske vil jeg hellere have en af de boller, vi bagte i går...

Efter morgenmaden leger jeg. Min nabo, som går i 1.klasse er her allerede i ”morgenpasning”. Vi leger sammen nede i puderummet lige til de voksne kalder og siger hun skal i skole. Heldigvis kommer min bedste ven, og så går vi ind i dukkekrogen.

Kl.9. er alle de voksne – og de fleste børn kommet, og nu skal vi i gymnastiksalen. Imens vil Solsikkerne øve en lille fastelavnsoptræden, som vi skal se til fastelavnsfesten. Vi har haft det sjov i salen og leget og hoppet. Vi spillede også med bold og øvede os i at gribe den. Nu skal vi tilbage til børnehaven og have madpakker.

Kl. 11 spiser vi, men vi må først åbne madkasserne når vi har sunget ”værsgo” sang. I dag må Alma bestemme sangen, fordi hun har dækket bord. Vi sidder på en fast plads, som de voksne har bestemt. Conni kan spise hurtigt, og derfor kan hun tit lige nå at læse en historie for os, mens vi ”gumler” færdig. Når vi har spist skal jeg hvile. Det har min mor og far bestemt, og sagt til de voksne i Tusindfryd. Vi hører også noget lidt mærkelig stille musik, som jeg falder helt i søvn af. Så lige pludselig kommer Conni og nusser mig. Hun smiler og siger jeg er dygtig til at slappe af.

Når vi har hvilet går vi sommetider på legepladsen. Det kan også være jeg kommer ud om formiddagen. Her ude kan man lege mange ting. Vi har også nogle dolke, og somme tider får vi lov at snitte. Om foråret får vi tæpper med ud, og så kan vi lege rigtig dejligt. Vi har så mange steder, hvor vi kan gemme os, så kan de andre ikke finde os...

Kl. 14 skal vi ind og have frugt. De voksne tæller og streger ud i en bog. De skal være sikker på vi er her alle sammen. Somme tider "råber de op". Så skal jeg sidde parat og sige "ja" når mit navn bliver nævnt.

Efter frugt må vi lege inden for. Somme tider er der nogle Solsikker der må komme ud. Endda uden en voksen; men jeg har lagt mærke til, at de voksne så kigger ud og ser efter at de leger godt herude.

Nogle gange er jeg en af de sidste der bliver hentet. Inden jeg går hjem husker min far eller mor altid at hjælpe mig med at sige farvel til den voksne. Vi skal nemlig sige "godmorgen" når vi kommer og "farvel" når vi går hjem.